

Van: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>
Aan: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>
BCC: **g.grootwassink@gmail.com** <g.grootwassink@gmail.com>
Onderwerp: Nieuwsbrief De Elf Marken 2024 nr. 29
Datum: 30.07.2024 15:21:08 (+02:00)



Nieuwsbrief De Elf Marken 2024 nr. 29

Bijzonder 'Ons Markenboek'

De augustus-editie van 'Ons Markenboek' is uit. De meeste leden hebben het boekje inmiddels wel ontvangen. Zo niet, dan komt het een dezer dagen. Het is een bijzonder nummer geworden dat zeer lezenswaardig is. Niet alleen omdat het acht interessante verhalen bevat, maar ook omdat twee daarvan geschreven zijn door nieuwe schrijvers. Dat zijn met name Wim Brummelman en Ad van Leeuwen. Vorig jaar deden we een oproep om mensen te vinden die als verslaggever bij mensen op bezoek gaan om hun verhalen vast te leggen. Beide heren is dit voortreffelijk gelukt. Maar ook de verhalen van de overige auteurs zijn het lezen meer dan waard.

Heel indrukwekkend is het verhaal over het **Drama op de Harfsensesteeg uit 1973**. Wim Brummelman is erin geslaagd om een bijna ooggetuigenverslag te maken van de waarschijnlijk grootste ramp in onze omgeving sinds de Tweede Wereldoorlog. Op die dag botsen op de kruising van de Asselersteeg en de Harfsensesteeg een vrachtauto en een schoolbus met 20 kinderen erin op elkaar. De chaos is bijzonder groot. De hulpverlening komt weliswaar snel op gang, maar is bijzonder moeilijk. Zeven kinderen en één van de chauffeurs komen om. De meeste anderen zijn (zwaar) gewond. Wim Brummelman beschrijft hoe de meeste ouders die dag heel lang in onzekerheid blijven over het lot van hun kinderen.

Dan is er het verhaal over '**De Piperomp (1)**' in het Harfsense Broek waar de broers Dick en Gerrit in de oorlog als kinderen woonden. Ze vertellen aan Ad van Leeuwen hoe dit moerasgebied in de oorlog een ideale schuilplaats was voor onderduikers. De Duitsers durfden er niet te komen. In een tweede deel wordt nader ingegaan op die onderduikers.

Ook de overige zes verhalen moet u zeker gaan lezen. Om te beginnen is dat het verhaal met de titel '**De slag om 't Asseler**'. Dat we rond de paasdagen 1945 door de Canadezen bevrijd werden klinkt heel mooi, maar in dit verhaal schetst Roel Hendriks hoe het de bewoners van de boerderijen die in de vuurlijn lagen verging. Ze probeerden te vluchten naar veiliger plekken, maar veilige plekken waren er niet.

Het verhaal over de '**Vakantie van dokter Schuitemaker**' dateert uit 1914. Deze Gorsselse dokter behoorde in die tijd tot de weinigen die zich een echte vakantie in het buitenland konden permitteren. Hij had echter pech toen, terwijl hij in de Zwitserse Alpen zat te genieten, de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Legers mobiliseerden en de grenzen werden gesloten. Dokter Schuitemaker heeft zelf een verslag over zijn terugreis geschreven. Het is heel gemakkelijk om daarin te lezen hoe hij op de terugreis als arts een belangrijke positie tussen zijn medereizigers probeerde te realiseren.

Ook is er een uitgebreid verhaal van Caroline Dijkerman over de geschiedenis van het **Ijsselbad aan de Houtwal** in Gorssel. Dan zijn er nog een paar kortere verhalen. Henk Kraayenbrink haalt **jeugdherinneringen** op. Betty Blikman schrijft over het gebouw '**Rust Roest**' achter De Ehze en

Gerrit Enserink vertelt een prachtig verhaal uit de dertiger jaren. Het gaat over een 'Stroperij op de Hei' waarin zijn oom Gert een hoofdrol speelt.

Samenvattend: Acht geweldige historische artikelen die allemaal het lezen waard zijn.

Tot slot

Wilt u reageren op dit artikel of heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, bel 0575-491224 of mail naar nieuwsbrief@deelfmarken.org

Met vriendelijke groet,
De Elf Marken Gorssel
Redactie Nieuwsbrief
Gerrit Groot Wassink

Uitschrijven:

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@deelfmarken.org