

Van: **Uitgeverij D 11 Marken** <dem.uitgeverij@outlook.com>
Aan: **D11M.nieuwsbrief@outlook.com** <d11m.nieuwsbrief@outlook.com>
Onderwerp: Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 27
Datum: 17.12.2022 13:12:33 (+01:00)



Nieuwsbrief De Elf Marken 2022 nr. 27

Partij van de Vrijheid

Als Historische Vereniging doen we natuurlijk alleen aan historie en zeker niet aan politiek. Toch dit keer een politiek onderwerp. Toevallig kreeg ik deze week een exemplaar van De Gids van 18 juli 1946 aangeboden. Naast enkele interessante artikelen stonden er veel advertenties van politieke partijen in. Er waren kennelijk gemeenteraadsverkiezingen op komst en alle partijen kondigden in De Gids aan wat voor goede zaken ze voor de inwoners van de gemeente Gorssel in petto hadden. Eén advertentie viel mij in het bijzonder op en dat was die van de 'Partij van de Vrijheid'. Mijn eerste gedachte was 'dat kan toch niet'. Geert Wilders was in 1946 nog niet eens geboren. Ik had een ding over het hoofd gezien. Dit was de Partij **van** de Vrijheid en die van Wilders is de Partij **voor** de Vrijheid.

*De kortste weg naar
een welvarende gemeente!*

Op dien weg moet niet veel worden gepraat,
maar wèl... veel gehandeld. Letterlijk en figuur-
lijk moet er nog teveel puin worden geruimd.
Steunt de Partij van de Vrijheid in haar strijd
voor een krachtig, progressief gemeente-beleid!
Stemt:

A. SOBEL

PARTIJ VAN DE VRIJHEID

No. 1 VAN LIJST 3

De Partij van de Vrijheid heeft overigens maar drie jaar bestaan. Ze was na de oorlog voortgekomen uit de Liberale Staatspartij en fuseerde in 1948 met de Democratische Volkspartij. De combinatie ging verder onder de naam Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, tegenwoordig beter bekend als de VVD. Of de PvdV in de gemeente Gorssel een belangrijke rol heeft gespeeld weet ik niet. Maar in de toen nog verzuilde samenleving zal haar invloed waarschijnlijk niet erg groot zijn geweest.

Fietsenmaker in Epse

De toenmalige fietsenmaker Hazewinkel speelde met een advertentie aardig op de gemeenteraadsverkiezingen in.

Kiezers van de gemeente Gorssel
Kiest wie gij kiezen wilt, maar kiest voor uw
RIJWIEL- EN BANDENBONNEN
steeds No. 1 H. Hazewinkel Epse
Bondsrijwielhersteller A.N.W.B. Lid van C.B.R. en REMBO

De Gids

Bovenstaande en nog veel meer is te vinden in de al meer dan 76 jaar oude De Gids. Uit de kop op de voorpagina blijkt dat De Gids destijds het officiële orgaan was van de

'Vereniging van winkeliers en neringdoenden in de gemeente Gorssel. Dat is later kennelijk veranderd, want De Gids die ik al vele tientallen jaren ken, is het weekblad waar vooral door verenigingen gebruik wordt gemaakt om hun nieuws te publiceren. In het exemplaar uit 1946 is geen enkel verenigingsbericht opgenomen, wel zakelijke artikelen en heel veel advertenties.

Verder is het leuk te weten dat Drukkerij Doevendans in 1946 een telefoonaansluiting heeft gekregen. En een werkweek van 5½ dag was toen de standaard.



Tot slot

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.

Met vriendelijke groet,
De Elf Marken Gorssel
Redactie Nieuwsbrief
Gerrit Groot Wassink

Uitschrijven:

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com