

Van: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>
Aan: **Gerrit Groot Wassink** <d11m.nieuwsbrief@gmail.com>
BCC: **g.grootwassink@gmail.com** <g.grootwassink@gmail.com>
Onderwerp: Nieuwsbrief De Elf Marken 2024 nr. 40
Datum: 03.10.2024 14:20:32 (+02:00)



Nieuwsbrief De Elf Marken 2024 nr. 40

Fotoalbum Henk Makkink verdwenen

Het gaat om een fotoalbum dat door Annie Makkink ooit is gemaakt voor haar kleine grote broer Henk Makkink en heeft voor haar grote waarde. Dit album is sinds de expositie op de genealogische dag in mei van dit jaar spoorloos. Mogelijk is het na afloop bij een 'verkeerde Makkink' terechtgekomen. Weet u waar het fotoboek is, laat het even weten. Het e-mailadres van Annie is anniemakkink@icloud.com.

Schoolfoto (2)

In nieuwsbrief 38 van 23 september plaatsten we een schoolfoto van een groep kinderen van verschillende leeftijden. De foto moet gemaakt zijn in de periode 1948-1953. Een aantal mensen herkende een of enkele kinderen.

Nummer 9 is Gerrit Oosterman. Hij is helaas op 26 juni 1955 in de IJssel verdronken. Nummer 10 is Jan Voortman van de Deventerdijk. Nummer 12 is Dinie Boschloo-Makkink uit Almen. Nummer 19 is Henk Nieuwenhuis (1940-2018) en nummer 20 is Henk Makkink (1939-2007). Helaas hebben we van een groot aantal kinderen nog geen naam. De namen van de onderwijzers wisten we al. Dat zijn links juffrouw Garssen, midden-achter meester Van der Haar en rechts hoofdmeester Van Riessen.



Mien Achterhook

Het gedicht 'Mien Achterhook' is op vrijdag 10 december 1999 door Jan Pasmaan voorgedragen bij de afscheidsborrel van Henk Jansen op de Haar in café Buitenlust in Harfsen. Henk was per 1 oktober 1999 afgetreden als voorzitter van De Elf Marken. Gelukkig bleef hij nog wel enkele jaren schrijven over zijn geliefde gemeente Gorssel. We laten u deze ode aan de Achterhoek graag een keer lezen.

Mien Achterhook in 't Gelderland,
Ik zal oe nooit vergetten.
De streek woar ik geboren bun
Woar ik mien jeugd heb e'sletten,
Al gao ik heel de wereld deur

Zie 'k oe zo vaak niet meer
Mien hart dat trök, woar ik ok bun
Altied naor d'n Achterhook weer.

Tot slot

Wilt u reageren op dit artikel of heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan naar nieuwsbrief@deelfmarken.org

Met vriendelijke groet,
De Elf Marken Gorssel
Redactie Nieuwsbrief
Gerrit Groot Wassink

Uitschrijven:

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dit naar nieuwsbrief@deelfmarken.org